

**ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – TIẾNG VIỆT 1**

**A. KIỂM TRA ĐỌC**

**I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói**

Đọc to và rõ: *Bác đưa thư* (Trang 118, Sách Tiếng Việt 1, tập 2)

**II. Đọc hiểu văn bản**

**Đọc bài sau và khoanh tròn vào câu trả lời đúng**

*Ai dậy sớm*

*Bước ra vườn*

*Hoa ngát hương*

*Đang chờ đón!*

*Ai dậy sớm*

*Đi ra đồng*

*Cả vùng đồng*

*Đang chờ đón!*

*Ai dậy sớm*

*Chạy lên đồi*

*Cả đất trời*

*Đang chờ đón!*

Câu 1. Trong bài thơ, khi dậy sớm, điều gì sẽ chờ đón bạn ở trong vườn?

- A. Cau xòe hoa
- B. Ánh nắng mới
- C. Hoa ngát hương
- D. Cả đất trời

Câu 2. Trong bài thơ, khi dậy sớm, điều gì sẽ chờ đón bạn ở cánh đồng?

- A. Cả vùng đồng
- B. Con gió thoảng
- C. Ánh nắng
- D. Cánh đồng hoa

Câu 3. Trong bài thơ, khi dậy sớm, điều gì sẽ chờ đón bạn ở trên đồi?

- A. Bầu trời xanh
- B. Cánh đồng hoa
- C. Cả đất trời
- D. Cả vùng đồng

Câu 4. Trong bài thơ, từ nào có vần **ươn**?

- A. hương
- B. vườn
- C. vươn
- D. lươn

Câu 5. Qua bài thơ *Ai dậy sớm* tác giả muốn khuyên chúng ta điều gì?



Bài 2: Điền **r, d** hoặc **gi** vào chỗ trống:

- Mẹ xay .....**au** má cho bé uống.
- Sóng vỗ .....**ập** dềnh, từ đọt xô vào bờ.
- .....**àn** mướt nhà bà đã có quả.

Bài 3: Điền từ chỉ màu sắc vào chỗ trống sao cho chính xác với lời trong bài hát *Ba ngọn nến lung linh* của nhạc sĩ Ngọc Lễ.

Ba là cây nến .....

Mẹ là cây nến .....

Con là cây nến .....

Ba ngọn nến lung linh

Thắm sáng một gia đình.

Bài 4: Viết tên 5 con vật sống trong rừng mà em biết

.....

.....

.....

.....

.....

## HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ CUỐI HKII

### A. KIỂM TRA ĐỌC

#### I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói

#### II. Đọc hiểu văn bản

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5:

Đáp án tham khảo:

Qua bài thơ, tác giả muốn khuyên mỗi bạn hãy thường xuyên thức dậy sớm để ngắm nhìn, đón chờ những điều tốt đẹp.

### B. KIỂM TRA VIẾT

#### 1. Nghe viết

#### 2. Bài tập

Bài 1:

- Siêu anh hùng ra trận áo **giáp** để bảo vệ bản thân.

- Nhà trường phát động quyên **góp** ủng hộ đồng bào miền Trung.

Bài 2:

- Mẹ xay **rau** má cho bé uống.
- Sóng vỗ **dập** dềnh, từ đợt xô vào bờ.
- **Giàn** mướp nhà bà đã có quả.

Bài 3:

Ba là cây nển **vàng**

Mẹ là cây nển **xanh**

Con là cây nển **hồng**

Ba ngọn nển lung linh

Thấm sáng một gia đình.

Bài 4:

*Gợi ý: Con hổ, con báo, con nai, con sóc, con cáo, con chim gõ kiến, con voi, con ngựa vằn, ...*