

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II – TIẾNG VIỆT 3

A. KIỂM TRA ĐỌC

1. Đọc thành tiếng

Đọc thành tiếng bài tập đọc “*Cái cầu*” (Trang 34, SGK Tiếng việt 3, tập 2)

2. Đọc hiểu văn bản

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng

Ngày hội rừng xanh

Chim Gõ Kiến nổi mõ

Gà Rừng gọi vòng quanh

Sáng rồi, đừng ngủ nữa

Nào, đi hội rừng xanh!

Tre, Trúc thổi nhạc sáo

Khe Suối gảy nhạc đàn

Cây rủ nhau thay áo

Khoác bao màu tươi non.

Công dẫn đầu đội múa

Khướu lĩnh xướng dàn ca

Kì Nhông diễn ảo thuật

Thay đổi hoài màu da.

Nấm mang ô đi hội

Tới suối, nhìn mê say:

Ơ kìa, anh Cọn Nước

Đang chơi trò đu quay!

Câu 1. Nối tên con vật ở cột trái với từ ngữ tả hoạt động của chúng ở cột phải cho thích hợp.

A. Chim Gõ Kiến	1. gọi vòng quanh đánh thức bạn bè	A -
B. Gà Rừng	2. nổi mõ thúc giục đi hội	B -
C. Công	3. diễn ảo thuật thay đổi màu da	C -
D. Khướu	4. dẫn đầu đội múa	D -
E. Kì Nhông	5. lĩnh xướng dàn đồng ca	E -

Câu 2. Nối từng ô chỉ tên sự vật ở bên trái với ô thích hợp ở bên phải để thấy các sự vật tham gia ngày hội rừng xanh như thế nào.

A. Tre, Trúc	1. thay áo mới màu tươi non	A -
B. Khe Suối	2. thổi nhạc sáo	B -
C. Cây	3. gảy nhạc đàn	C -
D. Nấm	4. chơi trò đu quay	D -
E. Cọn Nước	5. mang ô đi hội	E -

Câu 3. Bài thơ nói về điều gì?

- A. Hoạt động của các con vật trong rừng.
- B. Vẻ đẹp của cảnh vật núi rừng.
- C. Hoạt động, niềm vui của các con vật, sự vật trong rừng vào ngày hội của mình.

Câu 4. Bài thơ “Ngày hội rừng xanh” có nhiều hình ảnh nhân hoá rất sinh động. Em thích hình ảnh nào nhất? Vì sao?

.....

.....

.....

.....

B. KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả

Nghe và viết lại đoạn trích dưới đây vào dòng kẻ ô ly

Tiếng đàn

Tiếng đàn bay ra vườn. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những

vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa mười giờ nở đở quanh các lối đi ven hồ. Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp.



II. Tập làm văn

Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng Phù Ủng.

.....

.....

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ 5

A. KIỂM TRA ĐỌC

1. Đọc thành tiếng

Đánh giá đọc dựa trên:

- Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc
- Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt
- Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng)
- Âm lượng đọc vừa đủ nghe
- Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút)
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc

2. Đọc hiểu văn bản

Câu 1. Thứ tự nối như sau:

A – 2; B – 1; C – 4; D – 5; E – 3.

Câu 2. Thứ tự nối như sau:

A – 2; B – 3; C – 1; D – 5; E – 4.

Câu 3. C

Câu 4. Đáp án tham khảo:

Hình ảnh nhân hóa cây cối đón ngày hội:

Cây rủ nhau thay áo

Khoác bao màu tươi non

Giống như mọi vật trong rừng, cây cối nô nức đón chào ngày hội. Chúng đua nhau khoác lên mình những bộ cánh mới lạ. Mỗi cây diện một màu áo riêng, trông tươi non rất vui mắt. Màu xanh trải ra khắp rừng cây. Cả khu rừng phơi phới xanh tươi, tràn trề sức sống mới.

B. KIỂM TRA VIẾT

1. Chính tả

Đánh giá viết dựa trên:

- Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa.
- Viết đúng các từ ngữ.
- Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ.

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút

2. Tập làm văn

Học sinh viết đoạn văn dựa trên ý kiến cá nhân và dựa theo gợi ý dưới đây

Gợi ý:

Một buổi sáng, bên vệ đường làng Phù ủng có một chàng trai ngồi đan sọt. Chàng mãi miết với công việc và đắm chiêu suy nghĩ về việc nước nên không hề hay biết những cảnh vật xung quanh mình. Giữa lúc ấy, đoàn quân đưa kiệu Trần Hưng Đạo đi ngang qua làng. Lối hẹp, quân đông vồng xe chật đường, loa phát thanh náo nhiệt. Thế nhưng, chàng trai vẫn ngồi điềm nhiên đan sọt. Quân mở đường giận quá bèn lấy giáo đâm vào đuôi chàng trai, máu chảy lai láng nhưng chàng trai vẫn không hay biết.



Kiều Hưng Đạo Vương đến gần. Lúc ấy, chàng trai mới thức tỉnh và vội đứng dậy vái chào. Hưng Đạo Vương hỏi:

– Đùi bị đâm chảy máu thế kia ngươi không biết sao?

Chàng trai đáp:

– Tôi đang mài nhĩ mấy câu trong sách Binh thư nên không để ý, xin Đại vương xá cho.

Trần Hưng Đạo hỏi tên, chàng trai xưng Phạm Ngũ Lão. Hỏi đến chiến thuật dùng binh, chàng trai trả lời trôi chảy. Hưng Đạo tỏ lòng mến trọng người tài, đưa theo về kinh đô. Sau đó, Phạm Ngũ Lão cầm quân đánh giặc và lập được chiến công lớn.