

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1 – LỚP 5

Bài 1: Tìm câu kể Ai là gì? trong đoạn văn sau rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ.

- (1) Các con của mẹ đều là những đứa trẻ ngoan, biết vâng lời mẹ. (2) Nhưng Thỏ anh đáng khen hơn. (3) Thỏ em là người luôn nghĩ đến mẹ. (4) Thỏ anh, ngoài mẹ ra còn biết nghĩ đến người khác, còn biết hái thêm nấm, mộc nhĩ và mang quà về cho em, những việc tốt không phải để được khen mà trước hết vì niềm vui được làm việc giúp ích cho người khác. (5) Thỏ anh là người chu đáo. (6) Thỏ em nghe xong nhanh nhẩu nói:

- (7) Thỏ anh là anh mà mẹ!

Bài 2: Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn trích dưới đây.

a. (1) Chân trời đằng đông ửng hồng. (2) Ánh xuân hồng nhuôm hồng cả đất trời. (3) Cỏ cây đôi bờ kênh sáng ửng lên. (4) Cánh đồng làng như một tấm lụa màu thiên lí căng tít tận chân đê. (5) Lúa con gái xanh biêng biếc dâng lên dưới ánh xuân ấm áp. (6) Người ra đồng mỗi lúc một đông. (7) Nón trắng của mấy cô đang be bờ, làm cỏ nhấp nhô. (8) Tiếng hát êm ái, ngọt ngào của các cô lan xa theo làn gió nhẹ.

b. (1) Sáng sớm, trên cánh đồng, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. (2) Cảnh vật im lìm còn như chìm trong giấc ngủ. (3) Hương lúa thoang thoang lan theo làn gió. (4) Em bước xuống bờ ruộng, nâng lên tay một bông lúa trĩu nặng.

Bài 3: Cho các từ phức sau, hãy sắp xếp các từ đó thành 2 loại từ ghép và từ láy:

bình minh, đánh đập, nhỏ nhẹ, ấm áp, rào rào, thì thào, tươi tốt, cập kênh, ép uống.

Từ ghép	Từ láy
.....
.....
.....
.....

Bài 4: Gạch chân dưới từ không đồng nghĩa với các từ trong nhóm:

a. Tổ quốc, tổ tiên, đất nước, giang sơn, sông núi, nước nhà, nước non, non nước.

GỢI Ý/ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1.

Gợi ý: 1, 3, 5, 7

Bài 2.

a.

- (1) Chân trời đặng đông ửng hồng.
- (2) Ánh xuân hồng nhuôm hồng cả đất trời.
- (3) Cỏ cây đôi bờ kênh sáng ửng lên.
- (4) Cánh đồng làng như một tấm lụa màu thiên lí căng tít tận chân đê.
- (5) Lúa con gái xanh biêng biếc dâng lên dưới ánh xuân ấm áp.
- (6) Người ra đồng mỗi lúc một đông.
- (8) Tiếng hát êm ái, ngọt ngào của các cô lan xa theo làn gió nhẹ.

b.

- (1) Sáng sớm, trên cánh đồng, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ.
- (2) Cảnh vật im lìm còn như chìm trong giấc ngủ.
- (3) Hương lúa thoang thoang lan theo làn gió.

Bài 3.

Từ ghép	Từ láy
<i>ép uổng, tươi tốt, đánh đập, bình minh</i>	<i>nhỏ nhẹ, rào rào, thì thào, cập kênh</i>

Bài 4.

a. Tổ quốc, tổ tiên, đất nước, giang sơn, sông núi, nước nhà, nước non, non nước.

b. Quê hương, quê quán, quê cha đất tổ, quê hương bản quán, quê mùa, nơi chôn rau cắt rốn.

Bài 5.

giang sơn – đất nước – cơ đồ

Bài 6.

1. Mở bài:

Giới thiệu về cánh đồng vào buổi sáng

2. Thân bài:

a) Tả khái quát

Buổi sáng quê em rất bình yên và thanh bình

Tiếng gà gáy vang xa, báo hiệu một ngày làm việc mới đã đến

Mặt trời thức giấc sau một giấc ngủ dài

Cánh đồng tựa như một tấm lụa trải dài mang màu áo xanh tươi mát

b) Tả chi tiết

- Khi bình minh xuất hiện, cánh đồng như được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
- Khi mặt trời lên cao, sương dần tan, cánh đồng hiện lên, màu xanh của lúa đang thò con gái che kín cả mặt ruộng, đẹp hết như một tấm thảm xanh.
- Gió xuân từ phía trên đồi cao tuôn về thung lũng tạo nên những đợt sóng lúa đuổi nhau vội vàng.
- Đây đó, thấp thoáng bóng người ra thăm ruộng, làm cho những chú chim bắt sâu lúa giật mình bay vọt lên cao.
- Những chú trâu đang lim dim mắt, chuẩn bị một ngày làm việc mới
- Những chú cò bay lượn, ngã mình xuống từng cọng lúa như đang tận hưởng vị buổi sáng
- Con đường làng trải dài, thẳng tắp
- Năng nhẹ khẽ luôn qua nhánh cây, kẽ lá

c) Tả hoạt động:

- Mọi người dần bắt đầu công việc của mình
- Các cô chú nói cười vui vẻ vác cuốc ra đồng
- Thấp thoáng có vài bóng tát nước dưới đồng ruộng
- Cậu bé chăn trâu ngồi trên lưng trâu
- Còn em thì đang tung tăng trên đường đi học

3. Kết bài: Năng đã lên cao mà em vẫn thấy thờng ngẫm mãi dải lụa xanh này không biết chán. Màu xanh hôm nay, màu xanh của niềm tin hi vọng, chắc chắn sẽ báo hiệu một mùa gặt bội thu.