

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 2 – LỚP 5

Bài 1: Ghi lại 3 từ đồng nghĩa có trong những câu sau:

a. Cuộc sống lao động trên công trường thật tấp nập, nhộn nhịp như những cánh đồng đi vào ngày mùa. Mùa khô vẫn là mùa thi công của những công trường nên không khí càng sôi động.

.....

b. Khi đi xa đây, đã có rất nhiều người phải nhớ thương, phải lưu luyến những ngày sống đây ý nghĩa, nhớ như trai gái nhớ những ngày hội làng, lưu luyến như học sinh xa ngôi trường cũ.

.....

Bài 2: Gạch chân dưới từ chỉ quê hương, đất nước có trong đoạn văn sau:

Tôi yêu vô cùng đất nước Việt Nam. Nơi đây, ông bà cha mẹ của tôi đã lớn lên, sống và chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Nơi đây là mảnh đất chôn rau cắt rốn của tôi, nơi tôi đã oa oa cất tiếng khóc chào đời. Cũng ở nơi đây, tôi được cảm nhận về tình đồng bào, hiểu về một dân tộc Việt Nam “sống hiền ngang mà nhân ái chan hoà”. Mảnh đất quê cha đất tổ đã dạy tôi yêu và gắn bó với những cảnh vật thân thương, gần gũi của quê nhà: dòng sông xanh mát, lũy tre hiền hoà, bờ ao, con đò thân thuộc. Giờ đây đã xa Tổ quốc thân yêu, tôi luôn đau đáu nhớ thương về quê mẹ, về một Việt Nam nằm sau trong trái tim mình.

Bài 3. Nối câu với từ phù hợp, điền vào chỗ trống trong câu:

1. Mùa thu, trời cao và
2. Sau cơn mưa, đồng cỏ càng, mượt mà.
3. Da chị càng ngày càng

a) xanh xao
b) xanh non
c) xanh ngắt

Bài 4. Khoanh tròn vào từ không đồng nghĩa với các từ trong mỗi nhóm dưới đây:

- a. Tổ quốc, quốc thể, đất nước, giang sơn.
- b. quê hương, quê mẹ, quê quán, làng quê.
- c. long lanh, lóng lánh, lấp ló, lấp lánh.

Bài 5. Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu ở đoạn văn sau:

Đêm trăng, biển yên tĩnh. Trong vùng biển Trường Sa, tàu Phương Đông của chúng tôi buông neo. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo.

GỢI Ý/ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1:

a. Cuộc sống lao động trên công trường thật **tấp nập, nhộn nhịp** như những cánh đồng đi vào ngày mùa. Mùa khô vẫn là mùa thi công của những công trường nên không khí càng **sôi động**.

b. Khi đi xa đây, đã có rất nhiều người phải **nhớ thương**, phải **lưu luyến** những ngày sống đầy ý nghĩa, **nhớ** như trai gái nhớ những ngày hội làng, lưu luyến như học sinh xa ngôi trường cũ.

Bài 2:

Tôi yêu vô cùng đất nước Việt Nam. Nơi đây, ông bà cha mẹ của tôi đã lớn lên, sống và chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Nơi đây là mảnh đất chôn rau cắt rốn của tôi, nơi tôi đã oa oa cất tiếng khóc chào đời. Cũng ở nơi đây, tôi được cảm nhận về tình đồng bào, hiểu về một dân tộc Việt Nam “sống hiên ngang mà nhân ái chan hoà”. Mảnh đất quê cha đất tổ đã dạy tôi yêu và gắn bó với những cảnh vật thân thương, gần gũi của quê nhà: dòng sông xanh mát, lũy tre hiền hoà, bờ ao, con đò thân thuộc. Giờ đây đã xa Tổ quốc thân yêu, tôi luôn đau đáu nhớ thương về quê mẹ, về một Việt Nam nằm sau trong trái tim mình.

Bài 3. Nối câu với từ phù hợp, điền vào chỗ trống trong câu:

1- c ; 2 - b ; 3 - a

Bài 4. Khoanh tròn vào từ không đồng nghĩa với các từ trong mỗi nhóm dưới đây:

a. Tổ quốc, **quốc thể**, đất nước, giang sơn.

b. quê hương, quê mẹ, quê quán, **làng quê**.



c. long lanh, lóng lánh, **lấp ló**, lấp lánh.

Bài 5. Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu ở đoạn văn sau:

Đêm trăng, biển/ yên tĩnh.

Trong vùng biển Trường Sa, tàu Phương Đông của chúng tôi/ buông neo.

Một số chiến sĩ/ thả câu.

Một số khác/ quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo.